

Συντρόφισσες και σύντροφοι, Φίλες και φίλοι,

Ανταμώνουμε σήμερα ξανά εδώ στην αγορά της Αγιάσου, αλλά κάτω από πιο περίεργες συνθήκες. Μπορεί να χρειάζεται να κρατάμε τις αποστάσεις, να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύουμε την υγεία και τη ζωή μας, αλλά κρατάμε ταυτόχρονα σφιχτή τη γροθιά μας. Γιατί ακόμα κι όταν φοράμε μάσκες, ακούγεται δυνατή η φωνή μας, δεν κάνουμε βήμα πίσω απ' τις διεκδικήσεις μας.

Με αυτό το αίσθημα ευθύνης το ΚΚΕ προσάρμοσε όλη τη δραστηριότητά του στις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε το ξέσπασμα της πανδημίας. Με όλα τα απαραίτητα μέτρα θα πραγματοποιήσουμε και εδώ στη Λέσβο, όπως ήδη έχει ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα, την εκδήλωση για το 46^ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στα Κεντρικά Λύκεια στη Μυτιλήνη. Με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας, χωρίς να χάνει όμως σε τίποτα από το δυναμικό πολιτικό του στίγμα.

Γιατί όταν εμείς, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, μιλάμε για την προστασία της δημόσιας υγείας το εννοούμε! Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, όπως κάνει η κυβέρνηση, με τα πετσοκομμένα υγειονομικά πρωτόκολλα για το "άνοιγμα" του Τουρισμού, την απουσία καθολικών προληπτικών ελέγχων στα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Την ώρα που κουνάει το δάχτυλο στο λαό και τη νεολαία, μιλώντας ξανά για ατομική ευθύνη, την ίδια ώρα άνοιξε τα σύνορα για τον τουρισμό χωρίς ελέγχους, αύξησε στο 85% την πληρότητα στα πλοία, όταν σε όλη τη χώρα, όπως και στο νησί μας εκτινάσσονται καθημερινά τα κρούσματα.

Η κατάσταση που σήμερα βιώνουμε, είναι το αποτέλεσμα της επιλογής της κυβέρνησης να παίξει στον τζόγο των επιχειρηματικών κερδών την υπεύθυνη στάση του λαού, για να στηριχθούν τα συμφέροντα των κεφαλαίων στον τουρισμό και τις μεταφορές, εν μέσω πανδημίας. Γιατί ενώ ο λαός όλο το προηγούμενο διάστημα έδειξε μια πρωτόγνωρη πειθαρξία και υπευθυνότητα, η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε αυτή την περίοδο για να καλύψει τα σοβαρά κενά στη δημόσια υγεία και να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Το αλαλούμ που παρατηρήθηκε αυτές τις μέρες στη λήψη των τεστ και στην ενημέρωση από τη πολιτική προστασία όσων ιχνηλατούνται, αλαλούμ που πολλαπλασιάζει τους κινδύνους παραπέρα μετάδοσης του ιού, αποδεικνύει την παντελή έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και στοιχειώδους υποδομής για να εφαρμοστούν ακόμα και αυτά τα ανεπαρκή μέτρα που εξαγγέλλει κάθε μέρα η κυβέρνηση.

Τα επιχειρήματα που επιστρατεύει τα κυβερνητικά στελέχη για να δικαιολογήσουν την επικίνδυνη διαχείριση της πανδημίας εκθέτουν την πολιτική τους. Είναι τουλάχιστον αστεία η προσπάθεια αθώωσης του ανεξέλεγκτου ανοίγματος του τουρισμού, με τους όρους που επέβαλαν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου και όχι με κριτήριο την

προστασία της υγείας του λαού, των εργαζομένων του κλάδου και όσων ήθελαν να επισκεφτούν για αναψυχή τη χώρα μας.

Αλήθεια, το επιχείρημα πως “δεν φταίει ο τουρισμός επειδή τα κρούσματα από τουρίστες είναι 17%” που το ανακάλυψε η κυβέρνηση; Μήπως οι τουρίστες πάνε σε άλλη Ελλάδα; Δεν συγχρωτίζονται στα ίδια μέρη με τον ντόπιο πληθυσμό; Πόσο πιστή είναι η εικόνα των επιβεβαιωμένων εισαγόμενων κρουσμάτων, όταν από όσους τουρίστες έχουν έλθει μέχρι τώρα έχει ελεγχθεί μόνο το 12%;

Εκεί που τελειώνουν τα επικοινωνιακά τερτίπια αρχίζει η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να κρυφτεί η μεγάλη αλήθεια: Ότι η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο βελτίωσης του εθνικού συστήματος υγείας και το δεύτερο κύμα του κορονοϊού, μας βρίσκει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από το πρώτο. Όταν ήδη σήμερα, το Νοσοκομείο έχει ξεπεράσει τη χωρητικότητα της μονάδας COVID των 6 κρεβατιών, με τους νοσηλεύόμενους να μεταφέρονται και στην παθολογική κλινική, άρχισαν ήδη να διασωληνώνονται ασθενείς, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανθεκτικότητα της ΜΕΘ, πώς αλήθεια θα αντιμετωπισθούν άλλες εξίσου επείγουσες ανάγκες ασθενών;

Το κρούσμα που εμφανίστηκε στο Νοσηλευτικό προσωπικό, επιβεβαιώνει δυστυχώς με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την ανησυχία που εξέφραζαν οι υγειονομικοί για ελλιπή μέσα προστασίας των εργαζομένων.

Η μαζική εμφάνιση των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών, κάνει πιο επιτακτική τη διεκδίκηση όσων όλο το προηγούμενο διάστημα τονίζει το ΚΚΕ, για λήψη ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ μέτρων αποφασιστικής ενίσχυσης όλων των βαθμίδων του δημόσιου συστήματος υγείας στο νησί μας:

- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο νοσοκομείο, στο ΠΕΔΥ στα Κέντρα Υγείας και όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία και όχι προσωρινά μπαλώματα με επικουρικούς και μετακινήσεις προσωπικού από τη μία δομή στην άλλη.
- Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και επικουρικών, καμία απόλυση όσων σήμερα υπηρετούν.
- Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής ώστε να γίνονται μαζικά, επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους σε όλες τις δομές Υγείας και Πρόνοιας, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στην εστίαση, στον τουρισμό, στο εμπόριο και στους μεγάλους εργασιακούς χώρους.
- Μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους τόπους δουλειάς με όλα τα απαραίτητα μέσα.

Προστασία της υγείας του λαού δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, παρά μόνο με ένα δημόσιο σύστημα υγείας επαρκές και θωρακισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό, μόνιμα και όχι έκτακτα, ενόψει των συνθηκών της πανδημίας. Που να μπορεί να διαχειριστεί και την έκτακτη αυτή κατάσταση, και μάλιστα όχι σε βάρος των χρόνιων ή άλλων έκτακτων ασθενών, που σήμερα γι' ακόμα μια φορά θα περάσουν σε «δεύτερη μοίρα».

Τον ίδιο προβληματισμό δημιουργεί και η παντελής έλλειψη προετοιμασίας της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων σε λίγες μέρες. Όταν ήδη από το Μάιο τουλάχιστον, γονείς και εκπαιδευτικοί επεσήμαιναν την ανάγκη να παρθούν έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα για να μπορέσουν με ασφάλεια να επιστρέψουν κατά τη νέα σχολική χρονιά τα παιδιά στα σχολεία, ποια προετοιμασία έχει γίνει για να μην παστωθούν ξανά οι μαθητές σε τμήματα 20 και 25 μαθητών, σε ακατάλληλες σχολικές αίθουσες; Πώς θα μπορέσουν να μειωθούν οι μαθητές στα τμήματα όταν μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί αύξηση των διοριστέων, έστω αναπληρωτών, καθηγητών και δασκάλων, όταν δεν έχουν επισκευασθεί αίθουσες και σχολικά κτίρια που μένουν παροπλισμένα λόγω ακαταλληλότητας ή σχολεία ολόκληρα εδώ και χρόνια στεγάζονται σε απαράδεκτα κοντέινερ; Πώς θα γίνει ο απαραίτητος τακτικός καθαρισμός των σχολείων χωρίς αύξηση των σχολικών καθαριστριών; Όλη η πρόνοια της κυβέρνησης εξαντλείται στις μάσκες... κάνοντας «γαργάρα» και αρνούμενη να πάρει όλα τα υπόλοιπα αναγκαία μέτρα που διεκδικούν εδώ και μήνες γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές.

Οι αντιφάσεις και οι παλινωδίες της κυβερνητικής πολιτικής, τα επιστημονικά δεδομένα που γίνονται λάστιχο, ανάλογα με τις απαιτήσεις ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, η έλλειψη ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, αφενός εκθέτουν τη δημόσια υγεία σε μεγάλους κινδύνους και αφετέρου τροφοδοτούν όχι μόνο την όποια χαλαρότητα, αλλά και τις διάφορες ανορθολογικές, σκοταδιστικές θεωρίες συνωμοσίας, που πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους.

Αυτή την πολιτική επιχειρεί και σήμερα να συσκοτίσει η νέα απογείωση της καραμέλας της «ατομικής ευθύνης», αυτήν την πολιτική πρέπει να βάλει στο στόχαστρό της η εργατική - λαϊκή πάλη, ο αγώνας για την προστασία της υγείας του λαού! Γιατί η ανθρώπινη ζωή, η υγεία του λαού δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι των καπιταλιστικών κερδών. Γιατί εμείς παλεύουμε ώστε να νικήσει η ζωή! Να νικήσουν οι "αφανείς ήρωες", οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της ζωής.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Φίλες και Φίλοι,

Όλη αυτή την περίοδο εύλογα δημιουργείται ανησυχία στο λαό και για τις σοβαρές εξελίξεις στην περιοχή που μυρίζουν πραγματικά μπαρούτι.

Το ΚΚΕ καλεί το λαό να δει τη μεγάλη εικόνα των εξελίξεων, να διαμορφώσει κριτήριο για τη στάση που πρέπει να κρατήσει με αποκλειστικό γνώμονα το δικό του συμφέρον, τη θέληση του να ζήσει μια όμορφη και ειρηνική ζωή.

Η πραγματική γνώση των εξελίξεων, το δυνάμωμα της πάλης ενάντια σε ένα σύστημα που γεννά κρίσεις πολέμους και προσφυγιά, είναι όρος για να αντιμετωπίζεται τόσο ο φόβος όσο και ο εφησυχασμός, που καλλιεργείται από την επικίνδυνη και αδιέξοδη αστική πολιτική.

Μια πολιτική που παρά τις ανέξοδες κοκορομαχίες ανάμεσα σε ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, περιλαμβάνει τον όρκο πίστης που όλοι δίνουν στους δήθεν «προστάτες» και «συμμάχους» των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Μπροστά στις τελευταίες ενέργειες της τούρκικης αστικής τάξης, με την ΝΑΥΤΕΧ που εξέδωσε για σεισμικές έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και τα όσα ακολούθησαν, Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγματικά υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό.

Γιατί εναποθέτουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, την προοπτική της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, στα παζάρια των αστικών τάξεων Ελλάδας - Τουρκίας.

Σε όλους αυτούς δηλαδή, που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα και έχουν φέρει την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στα πρόθυρα μιας γενικευμένης ανάφλεξης, με το μάτι στραμμένο στην καταλήστευση του ενεργειακού πλούτου της περιοχής.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ομολογουμένως «διέπρεψε» στις βρώμικες αμερικανοΝΑΤΟικές αποστολές και τις συμφωνίες με τον «διαβολικά καλό» Τραμπ.

Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Σούδα της Κρήτης στην κυριολεξία κάθε στρατιωτική υποδομή είναι στη διάθεση των «συμμάχων» για να μπορούν να υλοποιούν τα δολοφονικά τους σχέδια ενάντια στους λαούς, να έχουν καλύτερες θέσεις στον ανταγωνισμό τους με τη Ρωσία και την Κίνα στην περιοχή.

Και τι είπαν οι αποκαλούμενοι «προστάτες»; Το αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών μίλησε για «αμφισβητούμενα» ύδατα στο Αιγαίο και ο αμερικάνος πρόξενος -ο κολαούζος όλων των ελληνικών κυβερνήσεων-, προσπαθώντας να «χρυσώσει το χάπι», ισχυρίστηκε ότι ο όρος «αμφισβητούμενα» αναφέρεται απλώς σε περιοχές όπου περισσότερες από μια χώρες προβάλλουν θαλάσσιες διεκδικήσεις! Μια ακόμα προκλητική δήλωση, που εξομοιώνει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με τις διεκδικήσεις της τούρκικης αστικής τάξης.

Αυτοί είναι οι περιβόητοι σύμμαχοι και προστάτες του διεθνούς δικαίου, για τους οποίους μας παραμυθιάζουν όλες οι κυβερνήσεις; Ή τελικά είναι οι δυνάμεις που ανέχονται, αν δεν ενθαρρύνουν την τούρκικη προκλητικότητα;

Το ΚΚΕ δεν έχει την παραμικρή εμπιστοσύνη σε αυτήν την πολιτική, στο παραμύθι της ευρωΝΑΤΟϊκής “ομοψυχίας”. Στο μόνο που έχουμε εμπιστοσύνη είναι στη δυνατότητα και το δικαίωμα του λαού να εγγυηθεί τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, να οικοδομήσει σχέσεις φιλίας κι αλληλεγγύης με τους άλλους λαούς που θέλουν όλοι να ζήσουν ειρηνικά.

Η κοινή ανακοίνωση του ΚΚΕ και του ΚΚ Τουρκίας - ενός κόμματος που υπό καθεστώς σκληρών διώξεων, καταδίκασε από κοινού αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες που ωθούν σε συνθήκες όξυνσης και πολεμικής

σύγκρουσης τις δύο χώρες, είναι μια σημαντική συμβολή σε αυτή την κατεύθυνση.

Φίλες και φίλοι,

Το κλίμα εφησυχασμού που επιχειρεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση γύρω από την «αποκλιμάκωση» της έντασης Ελλάδας - Τουρκίας των προηγούμενων ημερών δεν πρέπει να περάσει. Χρειάζεται λαϊκή ετοιμότητα και επαγρύπνηση, όχι μόνο γιατί είναι σίγουρο πως η τουρκική αστική τάξη θα συνεχίσει τις προκλήσεις είτε στο Αιγαίο είτε στον Έβρο είτε στην κυπριακή ΑΟΖ. Αλλά πρώτα απ' όλα γιατί οι «πρωτοβουλίες» ΕΕ - ΗΠΑ, για τις οποίες πανηγυρίζει η κυβέρνηση, βάζουν όλο και πιο βαθιά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα επικίνδυνο σπιράλ.

Μέρος αυτού του παζαριού που διεξάγεται στην Αν. Μεσόγειο, είναι και η Συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου, (σε συνέχεια και αυτής με την Ιταλία), για την οποία πανηγυρίζει η ελληνική κυβέρνηση, κρύβοντας ότι και αυτή είναι αποτέλεσμα απαράδεκτων συμβιβασμών, που ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου, τροφοδοτώντας την επιχειρηματολογία της τούρκικης αστικής τάξης.

Με την κάλυψη όλων αυτών κλιμακώνεται η επιθετικότητα της Τουρκίας.

Παζαρεύουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα για να τραβήξουν την Τουρκία από την αγκαλιά της Ρωσίας.

Παίζουν το ρόλο του «προξενητή», για να προωθηθεί η λύση της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο και να «ξεκλειδώσει» η εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου της περιοχής από τους μεγάλους οικονομικούς ομίλους της Γαλλίας, της Βρετανίας, των ΗΠΑ και άλλων.

Το δίλημμα συνεκμετάλλευση/συμβιβασμός ή κλιμάκωση - πόλεμος είναι και χωρίς βάση και ψεύτικο! Ουσιαστικά, είναι μέσο εκβιασμού του λαού μας! Τελικά, πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο στον οποίο οδηγεί η αστική πολιτική που είναι αδιέξοδη.

Συνεκμετάλλευση σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων, σημαίνει παζάρι και μοιρασιά χωρίς αρχές.

Τέτοιου είδους ρυθμίσεις δεν λύνουν τα προβλήματα των τουρκικών αμφισβητήσεων για τα σύνορα ή την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Αντίθετα αποτελούν τη μαγιά για το νέο γύρο παζαριών και αντιθέσεων και τελικά δημιουργούν το έδαφος για νέες συγκρούσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αντιθέσεις ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας θα εκδηλωθούν ξανά με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με δύο λαούς, δύο χώρες, έχουμε να κάνουμε με ενεργειακούς κολοσσούς που δεν παζαρεύουν εύκολα τα κέρδη τους.

Αν στις δύο χώρες έκαναν κουμάντο οι λαοί, η εξουσία ήταν στα δικά τους χέρια, να είστε σίγουροι πως θα έβρισκαν τρόπο να λύσουν τις διαφορές τους. Την ίδια στιγμή η επίκληση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, ότι δήθεν μπορεί να εξασφαλίσει μια "δίκαιη" λύση, είναι παραπλανητική.

Γιατί μη γελιόμαστε στο έδαφος του καπιταλισμού και των μεγάλων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, τέτοιοι οργανισμοί λειτουργούν για να διασφαλίσουν τα μεγάλα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Γιατί κρίνουν όχι με βάση το Δίκαιο, αλλά με βάση την οικονομική πολιτική και στρατιωτική ισχύ κάθε κράτους.

Βέβαια, λύση δεν είναι ούτε η πολεμική εμπλοκή ούτε τα παζάρια με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, που θα πάρουν αμπάριζα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.

Το Κόμμα μας υποστηρίζει τη μη αλλαγή συνόρων, όπως και τη μη εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων ούτε στη μία ούτε στην άλλη άρχουσα τάξη.

Η θέση μας αυτή συνδέεται με τη σοσιαλιστική προοπτική. Μέσα σε αυτά τα σύνορα και αξιοποιώντας αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές θα χτιστεί η νέα σοσιαλιστική κοινωνία, που βέβαια θα έχει μοναδικό κριτήριο την ευημερία του λαού.

Άλλωστε οριστική, δίκαιη και συμφέρουσα για τους λαούς λύση, τόσο στη χώρα μας, όσο και στην Τουρκία, μπορεί να φέρει μόνο η εργατική εξουσία, ο σοσιαλισμός.

Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε μεταξύ μας. Αντίθετα, έχουμε κοινό συμφέρον να αγωνιστούμε ενάντια στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και άλλους ιμπεριαλιστές. Να αγωνιστούμε ενάντια στις κυβερνήσεις των χωρών που χαράζουν την πολιτική τους σύμφωνα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου σε βάρος των λαών.

Παρά τα όσα υποστηρίζουν η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, εγγυητές της ειρήνης και της σταθερότητας δεν μπορούν να είναι αυτοί που έχουν βάλει φωτιά στην περιοχή μας, που καταπιέζουν και δολοφονούν τον ίδιο τους το λαό.

Εγγυητές της ειρήνης και της σταθερότητας δεν μπορεί να είναι το οπλισμένο χέρι του ευρωαμερικανικού ιμπεριαλισμού που έσφαξε τους λαούς στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στη Λιβύη, στην Υεμένη, άλλες χώρες της Αφρικής.

Τσάκισαν τους λαούς, που σήμερα γίνονται πρόσφυγες, γιατί θέλανε να βάλουν στο χέρι ενεργειακές πηγές, να ελέγξουν στρατηγικούς δρόμους. Και στη συνέχεια αυτοί οι ίδιοι επιβάλλουν τον εγκλωβισμό κατά χιλιάδων αυτών των ξεριζωμένων ανθρώπων, στα πολύπαθα νησιά μας, μετατρέποντας τα σε πραγματικά κολαστήρια τόσο για τους ίδιους, όσο τελικά και για το ντόπιο πληθυσμό.

Και το χειρότερο είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις προσφέρουν σταθερά τη συνδρομή τους στην πραγματοποίηση όλων αυτών των επεμβάσεων που μακελεύουν τους λαούς.

Πάνω από 4 δισ. ευρώ, από το γδάρσιμο του λαού, δίνονται κάθε χρόνο για τους δολοφονικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Πλοία, αεροπλάνα, προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων επιχειρούν εκτός συνόρων για τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τα βρώμικα σχέδια των ΑμερικανοΝΑΤΟικών.

Μήπως δεν είναι οι ίδιες δυνάμεις, που επέτρεψαν στην τούρκικη αστική τάξη να παίζει παιχνίδια, χρησιμοποιώντας τους πρόσφυγες ως μοχλό πίεσης για την προώθηση των δικών τους γεωστρατηγικών συμφερόντων. Δεν οι ίδιες οι ελληνικές κυβερνήσεις, χτες του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, που κάνουν αυτού του είδους τις συμφωνίες; Που συναίνεσαν και συνέβαλαν σε αυτήν την εργαλειοποίηση τόσο με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, αλλά και σε άλλα παζάρια της ελληνικής Κυβέρνησης με την τουρκική, για να συμφωνήσουν ουσιαστικά στη νέα εισβολή της Τουρκίας στη Συρία με αντάλλαγμα να σταματήσει η προώθηση προσφύγων στη χώρα; Ποιος τελικά είναι αυτός που τροφοδοτεί την τούρκικη προκλητικότητα;

Η πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής των συνόρων, η πάλη για την απεμπλοκή της χώρας από τα επικίνδυνα σχέδια στην περιοχή, για την απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, είναι η μοναδική εγγύηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, είναι η πιο ουσιαστική, συνεπής πάλη ενάντια στη βαρβαρότητα που γεννά την προσφυγιά.

Είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη διεκδίκηση για την ακύρωση της απαράδεκτης συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας, που μετέτρεψε τα νησιά μας σε στρατόπεδο συγκέντρωσης της ΕΕ. Για τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά και τη μετάβαση στις χώρες πραγματικού προορισμού τους.

Μόνο το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή δεν μάζησε τα λόγια του, πήρε ξεκάθαρη θέση ενάντια στη δημιουργία των απαράδεκτων hot spots. Τοποθετείτε ξεκάθαρα για το οριστικό κλείσιμο της Μόριας, χωρίς να ανοίξει άλλο κέντρο στο νησί ούτε κλειστό ούτε ανοιχτό ή όπως αλλιώς το βαφτίσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, για να κρύψουν ότι κάθε τέτοιο κέντρο σημαίνει διαιώνιση του εγκλωβισμού χιλιάδων ανθρώπων στο νησί.

Διεκδικεί τη μόνη πρόταση που θα έλυσε οριστικά το πρόβλημα του εγκλωβισμού, που είναι η μεταφορά όλων των διαδικασιών καταγραφής και ασύλου, με ευθύνη της ΕΕ και του ΟΗΕ, στο έδαφος της Τουρκίας, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι πρόσφυγες και από εκεί μεταφορά τους με ασφαλή τρόπο απευθείας στις χώρες της ΕΕ.

Όσοι χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για το αίσχος της Μόριας ή όσοι εξαντλούν τον πατριωτισμό τους σπέρνοντας το δηλητήριο του μίσους και του ρατσισμού, απέναντι σε εξαθλιωμένους ανθρώπους, κρύβουν πίσω από

τον κourνιαχτό τη συμφωνία τους με τους Κανονισμούς της ΕΕ που επιβάλλει αυτό τον εγκλωβισμό, αλλά και συνολικά με την εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, που είναι και η μήτρα που γεννά το πρόβλημα.

Φίλοι και φίλες,

Τον ίδιο εφησυχασμό, την ίδια παραπλάνηση προς τους εργαζόμενους επιδιώκει η κυβέρνηση λέγοντας πως με την πρόσφατη εύθραυστη συμφωνία στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ «η χώρα εξασφάλισε τα χρήματα για να κάνει το άλμα στο μέλλον».

Αν γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις - έτσι βαφτίζουν τώρα το μνημόνιο - λένε πως θα «αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, θα γίνουν καινοτόμες επενδύσεις που θα εξασφαλίζουν πολλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας», θα αντιμετωπιστούν οι «παθογένειες του παρελθόντος»

Αλήθεια ποιον κοροϊδεύουν; Όταν ήδη με το πρόσχημα της πανδημίας, έλυσαν κυριολεκτικά τα χέρια της εργοδοσίας να διαλύσει και τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα. Μήπως αυτά τα χρηματοδοτικά πακέτα των δεκάδων δισεκατομμυρίων δεν θα κατευθυνθούν ξανά στις μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους;

Το σχέδιο της Επιτροπής Πισσαρίδη που έδωσε η κυβέρνηση στη δημοσιότητα δεν αφήνει κανένα περιθώριο ψεύτικων προσδοκιών. Όλα τα έχει ο μπαξές... Επιτάχυνση των αντιασφαλιστικών ανατροπών, με την προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης, παραπέρα σφοδρή επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, μεταξύ άλλων, με νέα μέτρα ενίσχυσης της «ευελιξίας», μείωση του λεγόμενου «κόστους εργασίας», και μεταξύ άλλων, και νέο πογκρόμ πλειστηριασμών και κατασχέσεων που ετοιμάζεται ήδη για τα λαϊκά νοικοκυριά.

Έχουν ήδη γίνει φανερές οι προθέσεις της κυβέρνησης για το σε ποιον πρόκειται να στείλει το λογαριασμό κι αυτής της κρίσης. Είχε άλλωστε φροντίσει η κυβέρνηση να κόψει νωρίς τις όποιες προσδοκίες και από τους φτωχούς αγροτοκτηνοτρόφους, τους οποίους «ξέχασε» να συμπεριλάβει στα μέτρα ενίσχυσης της περιόδου της πανδημίας.

Το μόνο κυβερνητικό μέτρο που έχει προχωρήσει είναι ορισμένες διευκολύνσεις στη δανειοδότηση, από τις οποίες ωστόσο αποκλείονται οι βιοπαλαιστές αγρότες που στην πλειοψηφία τους είναι καταχρεωμένοι. Η μήπως λογίζεται ανακούφιση η προσωρινή αναστολή και όχι οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, που μετά τους αυτοαπασχολούμενους θέλουν τώρα να φορτώσουν και στους αγρότες.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια οι μικρομεσαίοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της χώρας μας, προστέθηκαν οι αυξήσεις σε ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ, αγροτικό ρεύμα, αγροτικά εφόδια (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εργαλεία, κ.α.), η κατάργηση της επιστροφής φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο κ.λ.π.

Αυξήσεις που εκτινάσσουν το κόστος παραγωγής, σε αντίθεση με τη συνεχή κατρακύλα των τιμών στα βασικά αγροτικά προϊόντα, οδηγώντας τους ολοταχώς σε επίπεδο φτωχοποίησης, εγκατάλειψης της παραγωγής, ξεκληρίσματος, ανοίγοντας ταυτόχρονα την όρεξη σε μεγαλοαγρότες εμπόρους για την συγκέντρωση της γης και της παραγωγής.

Μπροστά στο νέο κύκλο της οικονομικής κρίσης, μπροστά στη νέα ΚΑΠ που θα αρχίσει να υλοποιείται από τα επόμενα χρόνια, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι που σήμερα δίνουν μάχη για να μείνουν στο χωράφι τους, πρέπει να απαντήσουν με σύγκρουση απέναντι σε αυτή την πολιτική, με οργάνωση και αγωνιστική διεκδίκηση των αιτημάτων του αγροτικού κινήματος, τα οποία πραγματικά μπορούν να δώσουν ανάσες επιβίωσης. Σε κοινή πορεία και δράση με τους εργατοϋπαλλήλους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα.

Τώρα χρειάζεται όλοι μαζί να παλέψουμε για τα αυτονόητα για όλους τους εργαζόμενους, τους αυτοασχολούμενους μικροεπαγγελματίες, τους αγρότες.

Και το να έχουν όλοι εισόδημα, να απαλλαγούν από χρέη για ρεύμα, νερό, από τις συσσωρευμένες οφειλές στο Δημόσιο που γέννησε η φοροεπιδρομή όλων αυτών των χρόνων, να μη γίνει κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας, είναι τα αυτονόητα για να επιβιώσουν όσοι έμειναν ξεκρέμαστοι. Γι' αυτό και το ΚΚΕ καταθέσαμε ξανά στη Βουλή πρόταση νόμου, για μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας από τα χρέη, όπως και την κατάργηση των άδικων χαρατσιών του ΕΝΦΙΑ και του τέλους επιτηδεύματος, ενόψει των μεγάλων αδιεξόδων που ήδη έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση των συνεπειών του νέου και πιο σφοδρού γύρου της καπιταλιστικής κρίσης. Αφωνία έπεσε τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα άλλα κόμματα, γι' αυτές τις προτάσεις ανακούφισης. Βέβαια ίδια αφωνία έπεσε, ακόμα και στους βουλευτές του νησιού της ΝΔ και το ΣΥΡΙΖΑ, για την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για την οριστική επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, μόνιμα και χωρίς την απαράδεκτη σύνδεσή του με το προσφυγικό.

Φίλες και φίλοι,

Οι σκληρές δοκιμασίες που για ακόμα μια φορά καλείται να περάσει ο λαός και η νεολαία της χώρας μας, είναι απόδειξη πως ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που δεν παύει από "θεραπεία".

Οι αντιθέσεις που γεννάει αυτό το σύστημα είναι αγιάτρευτες. Οι χιλιάδες λαού που βγήκαν στους δρόμους των ΗΠΑ και σε άλλες χώρες του κόσμου αποδεικνύουν πως τα ξεσπάσματα λαϊκής οργής είναι μπροστά μας.

Τίποτα δεν μένει στατικό για πάντα. Αυτό που σήμερα μοιάζει ακλόνητο, αύριο θα τρανταχτεί από την τιτάνια πάλη του λαού.

Αν κάτι επιβεβαιώνεται και από την πρωτόγνωρη περίοδο της πανδημίας είναι η δύναμη της οργανωμένης, επαναστατικής δράσης. Ενοχλεί το σύστημα και τα παπαγαλάκια του η οργανωμένη απειθαρχία που σταθερά

δείχνουμε απέναντι στην αδικία και την εκμετάλλευση. Τους ενοχλεί ότι κάτω από όλες τις συνθήκες το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι μπροστάρηδες στην ταξική πάλη, στη λαϊκή διαμαρτυρία.

Ο νόμος που ψήφισαν στη Βουλή για τον περιορισμό και την απαγόρευση των διαδηλώσεων δεν είναι ένδειξη της δύναμής τους, αλλά απόδειξη της αδυναμίας τους. Το σύστημά τους δεν είναι παντοδύναμο. Χρεοκοπεί καθημερινά. Δεν μπορεί να δώσει διέξοδο στις ανάγκες του λαού, όπως φάνηκε και με την πανδημία του κορονοϊού.

Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι στη χώρα μας, παρά τον αρνητικό συσχετισμό, η δράση του Κόμματος και της ΚΝΕ είναι κόντρα στο δικό τους μαύρο.

Χρόνια τώρα δεν μπορούν να αποδεχτούν, την αμείωτη σε όλες τις συνθήκες, υποστήριξη των μελών, των φίλων, του εργάτη και του αγρότη, του άνεργου και του μαθητή, που ενισχύουν οικονομικά το Κόμμα. Αυτούς τους δεσμούς επιχειρούν να κόψουν με το απαράδεκτο πρόστιμο που επέβαλλαν στο ΚΚΕ, μειώνοντας κατά 4% την κρατική χρηματοδότηση, κατ' εφαρμογή του αντιδραστικού νόμου για τα οικονομικά των κομμάτων, γιατί αρνείται να δώσει τα στοιχεία των μελών και φίλων που το ενισχύουν οικονομικά, ακόμα και με τα Ζευρα κουπόνια!

Είναι βαθειά γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοια μέτρα θα μαςβάλουν στο χέρι. Η απάντηση έρχεται ηχηρή από τις οργανώσεις όλης της Ελλάδας, από χιλιάδες φίλους και οπαδούς που οργανώνουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κόμματος, ενάντια στην απαράδεκτη αυτή κυβερνητική απόφαση.

Όσο και αν θέλουν να πνίξουν τη φωνή και τη δράση των κομμουνιστών, γιατί χτυπώντας το ΚΚΕ, ξέρουν ότι χτυπούν την ελπίδα, την προοπτική για μια άλλη κοινωνία, δεν θα τα καταφέρουν.

Το ίδιο διαμηνύουμε και σ' αυτούς που νομίζουν ότι συμμετέχοντας στις άθλιες αντικομμουνιστικές φιέστες, θα καταφέρουν να ξαναγράψουν την ιστορία, θα καταφέρουν να σβήσουν από τη λαϊκή συνείδηση την ηρωική δράση όλων αυτών που θυσιάστηκαν για την ειρήνη, για να γίνει ο λαός μας νοικοκύρης στον τόπο του.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ βγαίνουν με ενισχυμένο κύρος μέσα από τις μάχες του προηγούμενου διαστήματος.

Ξέρουμε πως μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις. Όμως ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών, αλλά δεν μας τρομάζουν.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην απεριόριστη δύναμη που μπορεί να απελευθερώσει η λαϊκή πάλη. Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, η νίκη των νησιωτών απέναντι στις πάνοπλες δυνάμεις κρατικής καταστολής, είναι ένα μικρό μόνο δείγμα για το μπόι που μπορεί να δείξει ο γίγαντας λαός. Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα, και σε αυτήν την υπόθεση εμείς θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Σας καλούμε μαζί να

βρωντοφωνάξουμε: Φτάνει ως εδώ! Να κάνουμε πράξη το σύνθημα:
Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά!
Καλούς αγώνες, καλή δύναμη σε όλους!